

Een hele slimme hond

Thuis hebben we een poes. Een poes hoef je niet uit te laten en hij blaft niet. Een hond wel en daarom is een hond lastig. Maar er zijn ook nuttige honden en die zijn niet lastig. Ik heb het gisteren op televisie gezien. Er zijn honden die je redden als je huis in puin stort of die er voor zorgen dat je niet onder een bus loopt als je blind bent. Er zijn ook honden die dingen voor je vinden. Zo eentje wil ik er ook, want ik ben vaak dingen kwijt. Als zo'n hond ook dingen vindt die andere mensen kwijt geraakt zijn, dan is hij helemaal nuttig.

Ik vraag mijn moeder of ik een hond mag kopen, ik betaal hem dan terug met het geld dat we samen gaan vinden. Mijn moeder vindt het een goed idee, maar een hond kopen mag ik niet. Daarom ga ik naar de buurvrouw en vraag of ik Fido mag uitlaten. Ik zeg maar niet dat we geld gaan vinden, want dan moet ik het straks nog met haar delen.

Fido begint meteen met zoeken. Hij snuffelt aan een struik en piest er tegen. Er ligt alleen een bierdop. Dan bedenk ik dat hij natuurlijk moet weten waarnaar hij moet zoeken. In mijn zak heb ik 1 euro 27. Fido ruikt eraan en kwispelt. Ik denk dat hij het begrepen heeft, want hij trekt me mee. Bij nummer 14 staat hij stil. Het is bijna goed want nummer 14 is het mooiste huis van de straat en er is vast veel geld. Hoe maak ik hem duidelijk dat hij verlorene geld moet vinden. Ik bedenk een oefening. Ik leg 57 cent op de grond en loop samen met Fido een stukje terug. Dan laat ik hem de rest van het geld ruiken. 'Zoek geld' wil ik zeggen maar als we ons omdraaien is het al gevonden. Een jongen staat bij het geld dat ik op de stoep neergelegd heb. 'Hé, afblijven, dat is van mij!'

Hij pakt het toch. Samen met Fido ren ik achter hem aan. Fido rent zo hard dat de riem uit mijn hand schiet. Fido haalt de jongen in, springt om hem heen en hapt naar zijn jas. De jongen is bang. Hij gooit het geld op de grond. Ik roep Fido en pakt het geld op, er is 2 cent kwijt. De jongen sluipt er van door, Fido komt kwispelend naar me toe.

In het park zoeken we verder. Ik doe de riem los zodat Fido ook onder de struiken kan. Hij snuffelt, aan de grond en aan struiken maar erg veel mooie dingen vinden we niet; een haarspeld, een colablikje, een moertje en een tak. Opeens is Fido weg. Ik loop het hele park door, roep hem tot mijn stem schor wordt en vraag iedereen of ze een vrolijke gele hond gezien hebben. Niemand heeft hem gezien: Fido is heel erg kwijt. Wat zal de buurvrouw zeggen?

Ik loop terug naar huis en voel me verdrietig, maar als ik het steegje achter ons huis inloop, is het meteen over: voor het hek van de buurvrouw zit Fido op me te wachten. Ik pak de riem en doe het hek open.

'Jij bent lang weggeweest' zegt de buurvrouw. 'Is hij lief geweest?'

'Hmm, hmm' zeg ik.

'Wacht' zegt ze. Ze gaat naar binnen en als ze terugkomt krijg ik 50 cent en een koek. 'Voor het uitlaten.'

Fido kwispelt en opeens begrijp ik waarom hij naar huis gelopen is. Hij weet heel goed waar geld te vinden is. Fido is een hele slimme hond.