

Kies mij!

Inge Umans / www.pluizuit.be

(-) Een mooi verhaal dat volledig in de ik-vorm door Fien wordt verteld. Het is helemaal geen zielig of verdrietig verhaal, ook geen typisch meisjeskostschoolverhaal. Het is een hoopgevend boek met mooie, soms filosofische stukjes die de lezer aan het denken zetten, o.a. over zijn eigen kunnen.

juryrapport griffelury

Dirk Weber vertelt in zijn debuut Kies mij! over de wees Fien die in een kindertehuis dag in dag uit hoopt dat een lieve, nieuwe moeder haar komt halen. Als ze bij het pleinhek de chaotische Wuf leert kennen, lijkt het alsof ze die moeder heeft gevonden. Weber heeft het drama van de uitzichtloze eenzaamheid kundig verpakt in een grappig, levendig verhaal met absurde elementen en een wensvervullend 'happy end'. Een debuut dat naar meer smaakt.

Leeuwarder Courant 17-06-05 Marja Boonstra: [...] een boek met een snuifje Annie M.G. Schmidt. Omdat het tegendraads is, fris, een beetje sprookjesachtig en nogal anti-autoritair. Typisch Annie dus. [...] Het is juist verrassend en origineel en op kindermaat geschreven, zonder door de knieën te gaan. [...] Kies mij! is grappig en ontroerend en zo beeldend geschreven dat het verhaal zich tijdens het lezen als een film in je hoofd ontrolt.

Nederlandse Bibliotheek Dienst 30-06-05 Hannelore Rubie: [...] van grote tot de verbeelding sprekende rijkdom. [...] een aanrader voor thuis en op school. ' [...] een zuivere en oorspronkelijke toon [...]. [...] overtuigend, doeltreffend en met gevoel voor stijl.'

Mirjam Noorduijn in De Groene Amsterdammer (19-08-2005) 'Kies mij dankt zijn kracht aan de persoon van Fien.

'Truska Bast in Het Parool (23-6-05)

'Kies mij van Dirk Weber is een geestig en aangrijpend boek over het weesmeisje Fien dat in een 'kinderasiel' woont en dat al haar hoop en ellende kwijt kan in haar tekeningen. Tot de gekke Wuf opdaagt, e haar een nieuw leven wil geven en haar in een erg ongewone wereld binnenbrengt. De illustraties van Jan Jutte zijn gewoon prachtig.'

Annemie Leysen in De Morgen 8 maart 2006 'Kies mij! is echt een boek om over na te denken. [...] De karakters worden mooi beschreven.'

Yentl (10) in Kidsweek 26 jan. 2007 'Mooi in dit ik-verhaal zijn ook de sprekende tekeningen van Fien over al haar belevenissen'

Anita Wuestenberg in De Bond 17-6-05

'Het is een hoopgevend boek met mooie, soms filosofische stukjes die de lezer aan het denken zetten.'

Maydo van Marwijk Kooy, deskundige Kinder- en jeugdliteratuur in de Adviesraad van het Fonds voor de Letteren (in 'Het schrijvershuis (winter 2005): 'een debuut dat ik onlangs in het kader van de stimuleringsbeurzen heb gelezen en dat voor mij met kop en schouders boven de andere kinder- en jeugdboeken uitstak. Het is een heel mooi, redelijk absurd en sprookjesachtig verhaal over [...] De mooie tekeningen van Jan Jutte versterken de absurde sfeer.'

'Een weesmeisjesverhaal dat lekker wegleeft en grappig en hartverscheurend droevig tegelijk is.' Kidsweek Kinderboekenweekspecial oktober 2006

'Eine warmherzige und humorvolle Erzählung.' Westdeutsche Allgemeine Zeitung 4 okt 2006

'Dirk weber schrieb ein hinreissendes Buch. Der Leser fiebert geradezu danach, zu erfahren, ob das mit der adoption gut geht.' Nürnberger Zeitung 23 sept 2006 'Ein beeindruckendes Debüt mit glaubhaften Charakteren' ekz-Informationsdienst